

SİYAH TABLO ÜZERİNDEKİ PEMBE RESİM

Kadın olmak cüzdanında pembe kimlik taşımaktan ibaret değildir. Herkes pembe kimlik taşıyabilir ama kadın olmak renklerin daha ötesinde. Kadınlığın, çocuk doğurma, ev işlerine bakma, kocasının dediğini yapma vs diye anlamlandırıldığı bir topluma rağmen göğsünü gere gere kadını deyip, bütün algılara karşı gelmektir kadın olmak. Bedeninde isterse bir can büyüteceğini bilmek ama bunu karşı cinse minnet olarak yapmadığının bilincinde olmaktır kadın olmak. Bir şiire misal değil, kendine şair olup şiirini yazabilmektir kadın olmak. Şimdinin kızı geleceğin kadını olarak diyorum ki; ben renklerin ve algıların çok daha ötesindeyim.

Erkekliğin insan olarak görüldüğü, kadınlığın bir obje olarak varsayıldığı toplumların hepsinde kadın olarak yaşamak zor ama bu bizim ülkemiz için çok daha zor. Bana yaşamı değer biçen tanrının, dünyaya gelme vesile olan bir varlığın, kadın olduğunu unutup zembille gökten indiğimiz fikrine kapılıyoruz. Artık öyle bir hale geldik ki kadın bile erkek çocuk doğurunca, sözde sevdiğim dedi adam onu görmezden gelip sözünün üstüne söz söyletmeyince gururlanıyor. Ne bu? Bir kumar masasında üstüne paha biçilen ucuz piyon mu bir kadın? Cinsel obje olarak gördüğünüz bir aksesuar mı? Ya da bir erkeğin egosunu doyurmak için kendi benliğinden vazgeçen bir sıvı mı ki koyduğunuz kabın kusursuz şeklini alsın? Kusursuzluk dediğimiz toplumun her dediğini kabullenip bu hayatı niye yaşadığını unutmak mı?

Bilinçsiz toplumda cahille muhatap olmak istemeyip kurallara boyun eğerek nasıl rahat yaşayacak kadın? Nereye kadar kadın olmak kalıplara bağlı kalmak, her denileni kabul etmek? Ne zaman kadının efendisi değil de emanetçisi olduğu bilincine erişeceğiz? Peki daha ne gelecek ki başımıza kadın olarak yaşamak için erkeğe muhtaçlık bitecek? Sorulacak onlarca sorunun tek cümle cevabı ne zaman verilecek kadınlara?

Kadın olmak..

Kimse kadın olmaz, kadın sonradan olunmaz. En başından belli kadın kadındır. Bunu yaşamaktır asıl olay.