

KANATSIZ MELEKLER

Türkiye'de genç kız olmak baba evinde prenses olmaktır. Bir tarafta sen her şeyden kıymetlisin ve sen istediğin her şey olabilirsin diyen ailen varken diğer tarafta geleceğimizin elimizden alındığı ipekten kanatlarımızı koparırcasına hayır sen kadınsın bu nedenle istediğin hiçbir şeyi yapamazsın diyen bir toplumsal baskı.

Oysa biz genç kızlar bir gençlik filmi izler bir hafta konusu üzerine hayal kurarız, uzun yolculuklarda duygusal müzik açar durduk yere hüzünlü oluruz. Birisini yıllarca sever ve onun da sevmesi için sabrederiz fakat ojenin kuruması için iki dakika bekleyemeyiz.

Böyle bir şeydir kız olmak, garip ama güzel. Dilimiz bile farklı aslında git deriz ama üstü kapalı ne olur gitmez o. Tüm canlılardan daha yoğun yaşarız duygularımızı, sevdiğimizde evin içinde beş tur atarız, üzüldüğümüzde o kadar çok ağlarız ki kilomuz yarıya iner. Kıskandığımızda 3. Dünya Savaşı çıkarabiliriz.

Biz bu kadar hayat doluyken ne hakla biri benim gülen yüzümü soldurabilir ne hakla beni kara toprağın altına sokup hayatıma son verebilir. Ne hakla, evimize dönerken sadece dolmuştaki son yolcu olduğunuz için hayvanca saldırıya uğrayabilir, cesedinizin tanınmaması için yakılabilir ve bir nehir kenarına atılabiliriz.

İsimleri aklıma geldikçe yüreğimin titrediği hayatının baharında, bir caninin elinde, bu dünyaya veda eden genç kızlara Allahtan rahmet diliyor, kadınların öldürülmediği toplumda hak ettiği saygınlığı görmeleri ve her alanda daha fazla yer alması dileğiyle son olarak kadınlara şunları söylemek istiyorum aklınıza koydunuz her şeyi yapabilirsiniz en derin denizde yüzebilir en yüksek zirveye tırmanabilirsiniz. Güçlü ,güzel, şefkatli ,sevgi dolu, merhametli kelimelerinin ifade edebileceğinden çok daha fazlasısınız.

“Ey kahraman Türk kadını Sen yerde sürünmeye değil omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın “
(Mustafa Kemal Atatürk)